

Inhoudsopgave

Dankwoord	7
1 Inleiding	11
1.1 Voorwoord	11
1.2 Methodologisch kader	13
2 Biografische schets	17
3 Het progressieve liberalisme: een huis met vele kamers	29
3.1 Het ontstaan van de Progressistische Partij in België	32
3.2 Liberalisme en democratie	35
3.3 Liberalisme en nationalisme	44
3.4 Liberalisme en socialisme: een preciaire samenwerking	50
3.5 Economisch liberalisme	53
3.6 Conclusie	59
4 Antiklerikalisme en de internationale vrijdenkersbeweging	61
4.1 De nasleep van de schoolstrijd	62
4.2 De internationale vrijdenkersbeweging	68
4.3 De scheiding tussen Kerk en Staat	71
4.4 Conclusie	74

5	Internationale solidariteit: een universalistisch vooruitgangsgeloof	77
	5.1 De Dreyfus-affaire	77
	5.2 De Armeense kwestie: Pro Armenia, Ahmed Riza en Edward Joris	87
	5.3 Francisco Ferrer	100
	5.4 Conclusie	106
6	Een Belgische kolonie: de Congokwestie	109
	6.1 Het politiek-ideologische aspect	110
	6.2 Economisch kolonialisme	112
	6.3 Het civilisatieproject	116
	6.4 Conclusie	124
7	De militaire kwestie op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog	125
	7.1 De militaire kwestie in België en de Frans-Pruisische oorlog	126
	7.2 Een democratisch leger: 'de gewapende natie'	131
	7.3 Het internationaal recht: een positivistisch vooruitgangsgeloof	136
	7.4 Conclusie	142
8	De Eerste Wereldoorlog: het einde van een universalistische droom?	145
	8.1 De Italiaanse campagne	146
	8.2 Een noodzakelijk bondgenootschap	158
	8.3 Conclusie	165
9	Besluit	167
	Bibliografie	173