

# Inhoud

## Deel I *Scientia vincere tenebras*

Voorwoord Didier Reynders	11
Inleiding	13
Mark Eyskens <i>De wereld van gisteren</i>	15
Rik Coolsaet <i>Macht en regels in de wereldpolitiek. Von Clausewitz, Wilhelm II en Trump tegen Grotius, Wilson én Rietjens</i>	41
Frans van Daele <i>Het permanente voorzitterschap van de Europese Raad. Ontstaan en invulling van een nieuwe EU-functie</i>	51
Frank Vandenbroucke <i>A European Social Union: luxury or necessity?</i>	61
Jan De Bock <i>De Britse linkerkzijde en de EU</i>	83
Stefaan Thijs <i>Ontwaak Europa! Van soft naar meer hard power in de Nieuwe Wereld</i>	101
Mark Bossuyt <i>Saudi-Arabië, lid van de VN-commissie voor de status van de vrouw. 'Een pyromaan als hoofd van de brandweer?'</i>	105
Paul Dujardin en Kurt De Boodt <i>Culturele diplomatie in een veranderende wereld. De kunst van de overtuiging</i>	113

Caroline Pauwels	127
<i>Nepnieuws, leuens en manipulatie. Over journalistiek en democratie in tijden van nepnieuws</i>	
Herman Portocarero	137
<i>De wereld onze speelbal?</i>	
Over de auteurs	149
<b>Deel II Onder vrienden – berichten uit de wandelgangen van de diplomatie</b>	
Voorwoord Willy Claes	155
Inleiding	157
Peter Moors	159
<i>Het Europese aanhoudingsbevel</i>	
Luc Carbonez	161
<i>Het Belgisch voorzitterschap, juli-december 1993</i>	
Bart Ouvry	163
<i>Uitbreiding van de Europese Unie. Onderhandelden om instellingen en sociaal beleid klaar te maken voor dit vredesproject</i>	
Luc Liebaut	167
<i>Het Prespa-akkoord tussen Athene en Skopje</i>	
Bénédicte Frankinet	177
<i>Avril 1994</i>	
André Querton	179
<i>Au bout du droit</i>	
Rudy Huygelen	183
<i>Operation Unified Protector (OUP)</i>	
Philippe Beke	187
<i>Een rode draad in het vlechtwerk van het Oslo-proces</i>	

Lode Willems	193
<i>Schaduwboksen met Mobutu in Kinshasa (1985-1988) en Brussel (1992-1994)</i>	
Guy Trouveroy	197
<i>New York, milieu des années 80</i>	
Over de auteurs	199
<b>Deel III Je donne la parole aux représentants des Belges</b>	
Voorwoord Erik Derycke	203
Inleiding	205
Paul Goossens	207
<i>De hand van de sluwe guerrillero</i>	
Marc Vinck	213
<i>Actieve inzet voor het huis</i>	
Jean-Arthur Régibeau	221
<i>Paul Rietjens, le juriste aux multiples facettes</i>	
Mieke Dierck	225
<i>Allround legal expert and topentertainer</i>	
Patrick De Beyter	227
<i>Paul Rietjens, de rode edelman</i>	
Frank Schlömer	231
<i>Vanaf nu nog minder tijd dan vroeger</i>	
Jean-Louis Six	235
<i>Un excellent souvenir</i>	
Luc Teirlinck	237
<i>Een vriend</i>	

Joanna Vanparys <i>He who travels</i>	241
Jan De Maere <i>Flandrenses, Milites et Hospites en Transylvanie</i>	247
Over de auteurs	257
 <b>Ter afsluiting / Listen very carefully, I will only say it once</b>	
Paul Rietjens <i>« Je donne la parole au représentant “des Belgiques” ! »</i>	261
Intekenlijst	282