

INHOUD

Voorwoord	9
1. Ik begrijp je niet, maar ik zie je wel graag Kritisch pluralisme en pluraliteit <i>Marc Van den Bossche</i>	11
2. Humanisme in een overgangstijd <i>Rik Pinxten</i>	25
3. Pluralisme, strijd en menselijkheid Liberale en agonistische politieke filosofie <i>Thomas Fossen</i>	37
4. Humanisme van de lege doos? <i>Philippe Lepers</i>	47
5. In het voorbijgaan Leven als passage <i>Chris Bremmers</i>	57
6. Transcendentie als ontwrichting van het autonome en rationele subject <i>Emilie Van Daele</i>	67
7. Luc Ferry en de klassieke levenskunst: een gemiste kans? <i>Hilde Debacker</i>	77

8. Nihilistische hermeneutiek: van Humanisme naar humanismen	87
<i>Leon de Bruin</i>	
9. De opgave tot bezinning op de <i>humanitas</i> van <i>homo humanis</i>	
<i>Elisabeth den Hartog - de Haas</i>	97
10. Het humanisme is dood. Lang leve het humanisme?	
<i>Jasper Beckeringh</i>	109
11. Het subject en haar autonomie	
Merleau-Ponty's 'denken met het lichaam'	
<i>Pieter Meurs</i>	119
12. Humanisme(n). Voorbij Marcel Gauchets historische analyse van het individu	
<i>Andreas Lauwers</i>	129
13. Carl Schmitts begrip van de tijd	
<i>Matthias Lievens</i>	143
14. De redelijkheid van de angst	
Angst in een multiculturele samenleving	
<i>Kirsten Pols</i>	153
15. Menselijke rationaliteit en identiteit	
<i>Stephan van der Waart van Gulik</i>	163
16. Het project van een kritische taal filosofie	
<i>Liesbet Quaeghebeur</i>	173
17. Eco-communautarisme	
<i>Deep ecology</i> metafysisch gebaseerd op leibniziaanse werelden en het sociaal constructivisme	
<i>Guido J.M. Verstraeten en Willem W. Verstraeten</i>	183

18. Over mensen en dingen die eraan voorbijgaan	
Hard technologisch determinisme als achilleshiel van het cyborgdebat	
<i>Sarah Bruynoghe & Tim De Mey</i>	193
19. Religiositeit op mensenmaat	
De pragmatisch-humanistische visie van William James als opstap naar de atheïstische religiositeit	
<i>Wim Van Moer</i>	203
20. Geluk en politiek bij al-Farabi	
<i>Marijke van Campen</i>	213
21. Caveat Lector!	
Plutarchus over luisteren, lezen en levenskunst	
<i>Robrecht Vandemeulebroecke</i>	225
22. Moderne autonomie	
Een prelude tot humanistisch onderwijs	
<i>Victor Gijbers</i>	239
23. Hypergesofistikeerd maar onvrij	
<i>Jonas De Vuyst</i>	247
24. Ik, mijn neuronen en jouw neuronen	
Als grensoverschrijdingen heel normaal worden	
<i>Dirk Derom</i>	255
25. Naar een humaan en ethisch verantwoord zorgtraject	
<i>Karin Janssen van Doorn</i>	265
26. Wiskunde op mensenmaat	
Schets voor een humanistische filosofie van de wiskunde	
<i>Bart Van Kerkhove</i>	273